



# KARLSKOV FRISKOLE

Årsskrift for skoleåret 2021/2022



## Skoleåret 2021/22

### Af: personalegruppen på vegne af den konstituerede ledelse

Den konstituerede ledelse og personalet på Karlskov Friskole, takker af for et hektisk og omvæltningsfyldt år. Vi har afsluttet et skoleår, hvor vi har oplevet nogle skift på personalefronten. Men som personalegruppe, elever og forældregruppe der står vi sammen som en samlet fælles friskole efter dette forandringens år.

Som skole har vi haft et år med omvæltninger, hvor det har handlet meget om, hvilken slags Friskole er vores Friskole – og hvad står vi for? Dette startede vi året ud med at snakke om i lærergruppen, og vi arbejdede i grupper til vores opstart på Dejbjerggard. Frugten af denne opstart var et pædagogisk udvalg, som prøvede at sætte fokus på trivsel og fællesskab. Vi startede nemlig året stadigvæk i coronaens skygge.

Heldigvis drev coronaen langsomt væk, men vores skoleårs struktur blev dog stadigvæk ramt fra denne side. Her kunne man føle en stemning iblandt elever, forældre og ansatte kolleger om at "Nu vil vi gerne det fællesskab som udgør så stor en del af vores DNA her på Karlskov Friskole". Derfor kæmpede vi os gennem året med de ændringer som coronaen nu førte med sig, men fra januar startede vi på vores morgensangs tradition igen. Det var noget vi alle havde manglet, dette var som en varme og en følelse af at være sammen på ny igen. Dette var med til at give os styrke og energi til at kunne modstå hårde tider.

Årets faste holdepunkter, som teateruge, blev desværre ikke til noget i skoleåret 21/22. Dog fik vi lavet en emneuge om OL og de paralympiske lege. Dette var et lyspunkt i efteråret, som hjalp os gennem den kolde tid. Resten af året fik vi stadigvæk afviklet turen til Herfølge, udlandsturen til Rom, en kreativ emneuge med en skolefest. Indskolingene lavede også en musical – og så nåede 9.kl. også til København. Så det år vi ser tilbage på, har på en måde været et år med modgang og mange levn fra coronaen. Men vores optimisme og sammenhold elever, lærere og forældre imellem har givet os oplevelsen af at selvom alting ikke er som det plejer – så stræber vi efter at skabe os en ny udgave af det normale, selv under pres.

**Et ønske om en god sommerferie til alle 😊**

Vi i personalegruppen og den nytiltrådte konstituerede ledelse, ønsker jer alle en velfortjent og forsat smuk sommerferie, og glæder os til at ser jer alle i starten af august til starten på et nyt og fantastisk skoleår.

Mvh. Personalegruppen

Ændringer på personalefronten i det forgangne år:

- Vi har sagt farvel til følgende kolleger:
  - Peter Nørlund Larsen(Viceskoleleder).
  - Heidi Lassesen(Lærer)
  - Rasmus Villadsen(Lærer)
  - Annette Bruun Høgh (Lærer)
  - Karina Østergaard Vingborg(Viceskoleleder)
  - Morten Gregers Christensen(Skoleleder)
  - Malene Gjødsbøl(Vikar og Sfo personale)
  - Birgit Lindbjerg(Lærer)
- Følgende kolleger har vi budt velkommen:
  - Per Nedergaard Rasmussen(Lærer/konstitueret skoleleder)
  - Christina Kjær Christophersen(Lærer)
  - Birgitte Andresen Tremlett(Lærer)
  - Rebekka Pres Byrner(Lærer)
  - Claus Brinch Sørensen(Pædagogisk koordinator)
  - Cecilie Marie Refshøj Jessen Holm Jeppesen(Lærer)
  - David Alexander Jørgensen(Vikar/Sfo)
- Følgende kollega er på Barsel:
  - Maja Speedsberg Jørgensen(Lærer)

## Støtteforeningen

# STØTTEFORENING BESTYRELSE 2021.



Stefan Ry Milton Formand 22 48 98 68	Susanne Grønbjerg Næstformand 23 64 25 45	Søren Vestergaard Kasserer 21 74 29 69	Susanne Steensgaard Sekretær 20 92 73 02
Montør Johan 5 år Esben 6. kl.	Kalibreringstekniker Cody 2 år Naja 4.kl.	Afdelingsleder Kristina 4.kl. Louise 5.kl. Mathilde 7.kl.	Pedel + SFO Per 22 år Lars 28 år



Søren Jepsen Suppleant 51 94 71 35	Erik Andersen Menig medlem 20 71 10 10
Områdeleder Anna 1.kl.	Mekaniker Nikita 6.kl.

Vi ønsker alle en god sommer.

Håber I er klar til cykelsponsorløb og Dirty trail lørdag d. 3. sep 2022. Der vil også være fest om aftenen i Foreningshus. RLIF og Støtteforeningen håber på en god dag med mange glade deltagere.

Hvis I ikke kan komme d. 3. sep. har I mulighed for at støtte alligevel, ved at sponsere en cykelrytter.

Som noget nyt har vi indgået en aftale med spejderne i Give om at hjælpe med at gøre klar til Jyllands nok største loppemarked i efterårsferien. Så kan du hjælpe i 4 timer tirsdag d, 18.okt. fra kl. 18.00-22.00 eller onsdag d. 19.okt. fra 18.00-22.00 så skal der stilles en masse ting op og der er også brug for nogle der vil lægge tøj sammen og frem på bordene. Lørdag d. 22.okt. fra 15.00-18.00 skal der ryddes op og smides ud. Man skal være over 18 år for at tælle med, men børnene må gerne komme med og hjælpe. Først til mølle.



Tilmeldning til Birgitte Tremlett ( [birgittetremlett@live.dk](mailto:birgittetremlett@live.dk) )  
Vi samler stadig metal i containeren ved Lyngvejen og i Åst.  
I cykelskur ved skolen står en beholder til pantdåser/flasker.  
Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen Karlskov Friskoles Støtteforening.

### **Årsskrift fra indskolingen**

#### Indskolingen

Skoleåret 21/22 har været et spændende år i indskolingen. Vi startede ud som totter og trolde, men ret hurtigt voksede holdene sig ganske store, så vi oplevede at stå med det luksusproblem, at en deling i 3 hold var nødvendigt. Dermed genopstod vores tudse hold med de yngste elever efter nytår. Det gav en ekstra tilvænnning til nye grupperinger, men alle elever har været super gode til at omstille sig og bare være med.

Det har været rigtig godt med 3 hold, da det har givet nogle mindre grupper, når vi har skullet lære at læse, regne osv. Det er dejligt at kunne sige med god samvittighed, at vi har set, hørt og talt med alle på holdet hver dag, hvilket var svært med de større grupper. Vi er rigtig glade for, at vi mærker en øget tilgang til vores fantastiske indskoling.

Skoleåret har stadig været en smule præget af corona, idet vi ikke helt har kastet os ud i de store emner helt på tværs af indskolingen, som vi plejer at gøre. Det vil være noget, vi glæder os til næste skoleår. Vi har

ikke været på en større tur i år, men vi har haft stor glæde af et årskort til Løveparken, hvor vi har været flere gange.



I foråret havde vi en hyggelig emneuge, hvor indskoling og mellemtrin var sammen. Her var vi med til spotlight og arbejdede sammen om nogle kreative ting som bl.a. natur mandalas. Det var nogle skønne dage.



I den sidste uge af skoleåret holdt vi en lille afskedsfest for 3 årgang, hvor vi ønskede dem god vind videre i mellemtrinnet.



**Årsskrift for skoleåret 2021/22 i SFO'en!**

SFO-årsskrift for skoleåret 21/22.

I år har der været fokus på struktur og fornyelse i SFO. Vi ønsker at være en SFO, hvor børnene bl.a. har mulighed for at udvikle sig personligt og kreativt i deres eget tempo. Vi oplever ofte, at når vi tilbyder aktiviteter eller lege, så er børnene selv med til at udvikle på det, og det er bare lækkert! 😊

I starten af året var vi stadig påvirket af corona, og derfor skulle vi bruge klasselokalerne til SFO-aktiviteter. Vi oplevede, at børnene hyggede sig og fik sig indrettet rigtig fint i lokalerne. Der kom hurtigt et naturligt flow i at have de ting i lokalerne, som de havde brug for.

Efter nytår kunne vi heldigvis igen bevæge os mere frit, og dermed tilbyde mere ensartede aktiviteter. Nogle børn skulle vænne sig til, at der blev løsnet op. "Er det rigtigt, at vi gerne må gå i SFO?", og det var skønt at kunne sige "JA, det må I bare helt vildt gerne!". Det er en fornøjelse at se børnene være sammen på kryds og tværs af årgangene.

Vi har også i år fået indviet den nye mooncarbane, og den bliver brugt rigtig meget.

Vi vil gerne justere os ind på børnene og følge, hvilke aktiviteter de brænder for. Lige nu er det fx loom bands og derfor er de fremme det meste af tiden. Det er dejligt at se, at de fordyber sig og også her udvikler nye ideer.



Loom Bands med ude på terrassen.



En af de skønne bådage!

Vi håber, at månedsplanerne er med til at give et overblik og mulighed for at glæde sig til en aktivitet. Sidste onsdag i måneden er fast spilledag.

Efter ferien vil der hænge en postkasse ved SFO'en. Den er til ideer til aktiviteter.

Vi ønsker jer alle en dejlig sommer!

På vegne af SFO'en, Annette.

### **Årsskrift: Melletrin**

Vi har haft en fantastisk år i melletrinnet, men for at begrænse os, så har vi udvalgt to specifikke begivenheder, som vi følte var ekstra dejlige!

#### **Emneuge:**

6. klasse havde travlt med brydning, at overleve ude i naturen og skrive fantastiske noveller. De var de mindste i denne sammenhæng, da de var påhængt overbygningen, men det kunne man ikke mærke på dem. En af drengene fik endda nedlagt én fra 8. klasse i wrestling!

4. og 5. havde fornøjelsen af at være de største i deres sociale-konstellation. Sammen med indskolingen, så bagte de kager, de brølede af løver i Givskud og de mestrede den ældgamle kunst af sæbeboblemalerier.

Udover det, så havde de en FANTASTISK tur til Spot Light i Give:







### Klippe-Klistre-Dag:

Fredag d. 26 november var fantastisk! Vi havde en masse skønne bedsteforældre med i vores klasselokaler, og vi fik lavet julehjerter og nisser i spandevís. Ungerne var lidt trætte af, at vi havde lavet regler om, at

man skulle have lavet mindst to andre pyntegenstande, før man måtte lave guirlander. Men da de så blev sluppet løs, var der guirlander over det hele!

Tak for lån af jeres elskværdige børn - Vi har virkelig nydt vores skoleår dem!

- Team Melletrin

### Årsskrift fra overbygningen 21/22

Året har for overbygningen, været et år hvor vi virkelig har arbejdet hårdt for fællesskabet og det at byde en nye stor 7.klasse velkommen i overbygningen. Vi har arbejdet meget med trivsel og sammenhold på hvert klassetrin, men vi har også haft fokus på vores sammenhold som overbygning.

Derfor har vi i årets løb haft flere initiativer på programmet for at komme frem til en mere normal årsstruktur. Som en del af dette havde vi den klassiske introtur, hvor hele trinnet er ude at deres vante rammer for at blive rystet sammen. Vi har også i undervisningen prøvet at arbejde med blandede hold i flere af fagene for at eleverne gradvist bliver vandt til det igen – dette er dog også gået over alt forventning 😊.



Omkring opbygningen af fællesskabet for trinnet, der forsøgte vi med fagdage hvor eleverne f.eks. skulle arbejde sammen som en stamme og præsentere deres kultur for hinanden. Det fokus kørte vi videre med i emneugen og til trindagene i slutningen af året – hvor eleverne blev kastet ud i flere forskellige scenarier

med teambuilding hvor det handlede om alt fra overlevelse i vildmarken, gladiator kampe, storytelling eller det med hvordan man lige klarer det at være med i et talentshow.



Udover dette, så har vi også haft terminsprøver, projektopgavefremlæggelser, brobygning, praktikophold, konfirmationer, Blå Mandag, udveksling med Herfølge, Rom turen, København turen, kemishow og afgangsprøver – så vi har nået meget i dette skoleår, når man kigger tilbage på årets gang.



Så dette har været et hektisk år hvor fokus for den store fælles indsats i overbygningen har været sammenhold og at lære nogle nye ansigter at kende.

Vi som medarbejdere har haft et hold af utrolig dygtige elever som har hjulpet hinanden, og som har været gode til at samarbejde med os ansatte. Dette er med til at give hjertevarme, god undervisning men også at der er plads til mange gode fælles oplevelser i sådan et skoleår – Så team overbygning siger tak for samarbejdet og ønsker jer alle en skøn sommerferie 😊

### **En kort dagbogsberetning fra 8.kl. tur til Rom – Af: eleverne i 8.kl.**

Mandagen startede stille og roligt, vi skulle først være i Billund Lufthavn lidt over middag. Vi hyggede os efter indtjekning med at sidde og slappe af i Billund Lufthavn. Vi vidste endnu ikke hvor trætte vi ville være ved ankomst mange timer senere 😊. Da vi steg ombord på flyveren fra Billund var det for at komme til vores mellemlandingsdestination: Charles de Gaulle lufthavnen i Paris. Her tilbragte vi et par timer med at spise vores medbragte snacks og lege bottle flip. Vi slog nærmest lejr i lufthavnsterminalen og hyggede os enormt meget. Men endelig kom tiden for vores afgang til vores endelige destination Rom 😊.



Vores første rigtige dag i Rom var om tirsdagen, her startede vi dagen med en god morgenmad på vores meget lille hostel. Herefter fik vi madpakker med fra vores hostel, og turen gik ud til Rom Zoo. Dette var en meget lang men smuk gåtur gennem det gamle Rom. Nogle af os elever havde en konkurrence om at finde dyr som vi måske ikke havde i en dansk zoo – her blev vi dog ikke helt sikre på afgørelsen, vi fandt dog en gammel pensioneret brunbjørn som fik lov til at gå for sig selv i fred. Efter en hyggelig dag i zoo, og en lang flot gåtur tilbage imod hotellet, spiste vi på et hyggeligt lokalt familiested lige rundt om hjørnet fra vores hostel. Til sidst, der stod pigegruppen for noget aftenunderholdning, hvor vi spillede Uno og hyggesnakkede på vores hostel.



Onsdag startede med en tur til Vatikanet, her havde vi en meget sød og dygtig guide til at guide os rundt i de kilometerlange gange i Vatikanets museum. Hun var oprindeligt fra København, men havde boet 20 år i Italien. Der var mange mennesker i museet, men vores guide viste os også det Sixtinske kapel og Peterskirken.

Efter madpakketid skulle vi til Borghese Gallery som var placeret ved siden af Rom zoo. Her var det dog ikke muligt at komme ind da de var overbooket. I stedet for dette kom vi på Da Vinci museet. Det var et meget fint lille museum, hvor vi selv om vi ikke havde en guide, godt kunne finde rundt og selv læse os til meget interessant viden. Aften blev endnu en gang afsluttet først med noget lækkert lokalt mad, hvorefter drengene havde arrangeret en tegn og gæt konkurrence til aftenunderholdning.



Torsdag gik turen til Forum Romanum og Colosseum. Her havde vi den samme dygtige guide som om onsdagen. Det var utroligt smukt og vejret var helt fantastisk. Senere fik vi lov til at gå ud og shoppe nede i et afgrænset shoppeområde i det central Rom. Her fik vi brugt vores sidste penge. Nogen købte souvenirs eller noget til sig selv, og andre købte is og nød det gode vejr. Vi fik også set Pantheon og spist en sidste pizza inden vi pakkede og gik tidligt i seng. Fredag var hjemrejse dag. Her skulle vi meget tidligt op for at tjekke ud, og så gik turen ud til lufthavnen. Vi

mellemlandede i Amsterdam og fik lidt at spise inden det sidste trin på turen hjem. Da vi landede i Billund, var alle trætte og glade efter en skøn tur – og alle var klar til at have påskeferie 😊